

Jonathan Holslag

Van muur tot muur
De wereldpolitiek sinds 1989

Jonathan Holslag doceert internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel en als gastprofessor aan tal van buitenlandse universiteiten.



(*) Deelname gratis voor leden OvdP en ASR

Abdij, Stad & Regio
en
Orde van den Prince

nodigen u uit

7 september 2021

19.30 uur

Academiezaal

Plankstraat 18
3800 Sint-Truiden

Deelnameprijs: €8,00 (*)

Voorinschrijven kan via
www.ovdp.net/node/345
voor 1 september 2021

Aanmelden op de avond zelf kan
voor zover plaatsen beschikbaar

Wegens Covid-19 zijn de plaatsen
beperkt en vragen wij u om bij voor-
inschrijving de deelnameprijs te storten
op het Rek.Nr. BE54 7330 0893 0797
Uw deelname is definitief na ontvangst
van de betaling

De vooraf ingeschreven deelnemers
krijgen nadien een drankje
aangeboden

Parkeergelegenheid:

Veemarkt (gratis)

Grote Markt (betalend)

Parking Centrum (ondergronds)





Van muur tot muur

De wereldpolitiek sinds 1989

De Bezige Bij, verschijnt in september 2021.

Wat verklaart de verzwakking van het Westen? Hoe heeft de gematigde centrumpolitiek bijgedragen aan het opkomende extremisme? Wat heeft een Amazon-pakketje te maken met geopolitiek? Hoe heeft het Westen China en Rusland sterk gemaakt? Waarom neemt de onrust in Afrika en het Midden-Oosten toe? Was Corona een keerpunt

“Wonderlijk geschreven en fascinerend.” Federica Mogherini, voormalige Europese Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken.

“Een briljant boek. Een meesterwerk.” Sergei Karaganov, Russische Raad voor Veiligheids- en Defensie, voormalig adviseur van de president.

Het jaar 1989 luidde een nieuwe periode van vrijheid en welvaart in. Dertig jaar later lijkt dit gouden tijdperk voorbij. Waar ging het mis? Hoe kan het dat het ideaal van globalisering en van internationale verbondenheid teloorging?

Jonathan Holslag navigeert langs de kalme zeeën en kolkende stromen die de wereldpolitiek sinds 1989 gekend heeft. Hij vertelt hoe de westerse hegemonie ten onder ging aan groeiend consumptisme, ongelijke handel en halfbakken diplomatieke betrokkenheid. Holslag laat zien hoe tegelijkertijd andere machten, zoals China en Rusland, konden groeien. Met verve ontrafelt hij de draden van dit verhaal, en toont dat het niet zozeer de ambitie van China, de sluwheid van Poetin of de hebzucht van Afrikaanse heersers was die tot deze donkerte geleid heeft; het was de onkunde van het Westen.

Van muur tot muur is een magistraal geschreven boek dat diepgaande vragen stelt. Hoe zijn we op dit punt gekomen?? En welke lessen kunnen we leren van de politieke arrogantie en zelfgenoegzaamheid in onze recente geschiedenis?

“Krachtig en gedurfd. Een must-read voor wie de wereld wil begrijpen.”
Robert Gildea, Oxford.

“Omvangrijk en belangrijk.” James Appathurai, Vice-Secretaris-Generaal, NAVO.

“Een van de meest inzichtelijke werken die ik in de laatste tien jaar las. Een tour de force.”
Amitai Etzioni, George Washington University.

“Een evenwichtig en zeer boeiend werk,” He Baogang, Peking University. “Een meesterwerk,” Sumit Ganguly, Indiana University.

“Rijk en uitvoerig,” K.C. Lin, Cambridge University.